

# EN TITT I BACKSPEGELN

Mats Hammar



## BADSEKTIONEN

Vi flyttade till Bankekind 1975 och såg snart potentialen med en lokal badplats; Sinnerstadsbadet. Eftersom jag ägnat tonåren åt simträning inom Linköpings Allmänna Simsällskap och samtidigt arbetat på somrarna som badvakt på Tinnerbäcksbadet var det naturligt att försöka förbättra Sinnerstadsbadet. Efter kontakt med SIF:s styrelse fick jag stöd för att starta en "badsektion". Tanken var att dels göra i ordning badet i början av varje badsäsong, dels att ha tillsyn av badet under säsongen.

Varje vår kontaktade vi Linköpings Kommun och fick dem att köra ut ett stort lass fin sand som lastades av på slänten ovanför badplatsen. Under en arbetskväll samlades många Bankekindsbör, gamla som unga, med skyfflar och skottkärror. Vi körde ner sanden till stranden och en bit ut i vattnet. Smärre reparationer gjordes också av byggnaderna på området. Kvällen avslutades med att SIF bjöd på korvgrillning. Under den efterföljande säsongen hade vi fördelat tillsynen av badet på ett antal familjer en vecka i taget. För arbetet med badet fick SIF en mindre ersättning av Linköpings kommun. På detta vis hade vi en fin badplats som snabbt blev populär också för badgäster från intill liggande kommuner inklusive Linköping. Visst blommade sjön då och då men stora delar av sommaren var detta en populär badplats för oss alla. Exakt vilka år vi skötte badet kan jag inte minnas men uppskattningsvis under ett decennium från mitten av 1970-talet.

## MOTIONSGYMPA

Motion har alltid varit ett stort intresse för Bankekindsborna. När vi flyttade in 1975 träffade vi snart familjen Henriksson där både pappa Lasse och de tre barnen var duktiga skidåkare. Det visade sig snart att minst var 10:e hushåll hade minst en Vasaloppsåkare och snart var även jag indragen i detta med premiärlopp 1979. Motion i skolans gymnastiksal hade drivits många år och bl.a. ledde Lennart Palmefors en grupp där som jag deltog i. Småningom dog verksamheten

ut och i och med skidintresset kände jag att detta var viktigt för att kunna hålla igång oberoende av väder och vind, snötillgång etc. Tillsammans med en granne, hundförarpolisen Per-Åke Andersson beslutade vi oss att väcka motionsgruppen till liv igen. Med inspiration från hustrun Benette som tränade gymnaster i alla åldrar men också ledde motionsgrupper skapade vi ett program och började en ny motionsverksamhet september 1981 på onsdagskvällar. Intresset blev stort och vi hade uppemot 20 deltagare vissa kvällar.

Efter några år flyttade vi gruppen till torsdagskvällar som därefter varit den fasta dagen för "torsdagsgympan". Per-Åke flyttade från Bankekind men i stället gick Anders "Olle" Petersson från Vadstorp in som ledare.

**Sedan dess har vi i drivit denna grupp i nära 40 år.** Deltagarantalet har varierat en del men några har varit verkligt idoga genom åren. Vi välkomnar såväl damer som herrar men domineras helt klart av herrar. Programmet förändras mycket varligt eftersom herrarna inte tycker om alltför drastiska förändringar. Vi brukar skämta om att ett helt nytt program riskerar åstadkomma myteri bland deltagarna. Under många år avslutades passet med innebandy men pga en del skador uppkomna i stridens hetta upphörde denna del.

Varje terminsavslutning gör vi något "kulturellt", vinterljus eller besök på Ekenäs slott med guidning av en av gymnasterna (Sigge Hallendorf), besök på någon bondgård med vandring till järnåldersgravfält, SM-final i Bandy eller julmat i omklädningsrummet med "Olles" grillerade skinka efter att "bastukören" sjungit en vacker sång i bastun under ledning av gypapprästen Bosse Stolpstedt. Under alla år har någon av oss ledare alltid kunnat vara på plats med något enstaka undantag då vi brukar skoja om att en av deltagare får leda skeppsbrott. Dock har det aldrig blivit så då flera av deltagarna efter alla år nu kan leda programmet.

Vi vill nu gratulera SIF som så energiskt och kompetent leder vår förening och nu firar sitt 50-års jubileum.

/Mats Hammar, december 2019.